

Doorlopende activiteiten

Minibieb

Permanent geopend

Bij BIC Lochem staat een minibieb. Een Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. Er staat buiten een kast met boeken waar mensen en kinderen boeken kunnen lenen, kunnen houden, boeken in kunnen zetten. Wat is er mooier dan in de buurt boeken met elkaar te delen. Vaak staan ze in de kast nadat je ze gelezen hebt, maar met minibieb kun je er een ander blij mee maken.

BIC schenkt aandacht en koffie

Iedere dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur

We schenken koffie en thee en er is ruimte voor een praatje met elkaar of even apart. Even je verhaal doen, een moment om te onthaasten en bij te komen.

"Praat Nederlands met me"

20-4, 1-6 en 29-6 19.30 uur

Ontmoetingen met Lochemers die oorspronkelijk uit Eritrea komen. De komst van vele vluchtelingen de afgelopen tijd, laat ons niet onberoerd. We willen iets doen om de integratie van jong volwassen Eritrese vluchtelingen in onze samenleving makkelijker te laten verlopen.

De Bickels

3^e zondagmiddag van de maand om 14.00 uur

De Bickels is een vaste groep voor vitale alleenstaande ouderen met brede belangstelling, die contact zoeken met gelijkgestemden uit Lochem e.o. Onderwerpen: lezingen, gesprekken, film, activiteiten.

Ambassade van de Vrede

2^e woensdag van de maand 19.30 – 21.30 uur

VredesCarrousel: een thema avond over Vrede. Iedere avond heeft zijn eigen thema en invulling. Denk hierbij aan film, lezing, gesprek, muziek. De avonden zijn interactief en gericht op ontmoeten en verdiepen. (Inclusief hapje en drankje in de sfeer van het thema, toegang gratis).



Levenskunst 55+

2^e dinsdag van de maand 10.00 – 13.00 uur

Tijdens de ontmoetingen van Levenskunst 55+ is er ruimte voor gesprekken over onderwerpen, waarbij we onze persoonlijke levenservaring met elkaar bezien. Aan de hand van gedichten, verhalen of een film wordt het thema ingeleid. Voor wie wil is er om 12.00 uur een gezamenlijke lunch.

Ont – moeten op zondag

3^e zondagmorgen van de maand van 10.00 – 11.00 uur

In het BIC is er een ontmoeting voor jong en oud, liefhebbers en geïnteresseerden. Het thema van deze ontmoeting is "Ont-Moeten". Spreken met en luisteren naar elkaar, want zo hoor je nog 'ns iets nieuws! Een leuke zoektocht naar verbinding en verdieping, in vertrouwen en vol verwondering. Een boeiende ontmoeting, waar gulle lach en diepe ernst hand in hand tezamen kunnen zijn. Nieuwsgierig naar inspiratie of inspireren? Of zomaar? Je bent van harte welkom! Aanmelden niet nodig.

BIC Lochem

Bezielend Inspiratie Centrum

Noorderwal 17

7241 BL Lochem

info@bic-lochem.nl

www.bic-lochem.nl

APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP
ONTMOETING EN LEVENSKUNST

verwonderen, vertrouwen, verbinden, verdiepen

Doorlopende activiteiten



Troosthuisje – Boudewijn Betsema

4^e dinsdag van de maand 10.00 – 16.30 uur Als 'Troostdichter' blijft Boudewijn Betsema zich verbazen over de verhalen die mensen met hem delen. "Zo mooi, als ze eenmaal voor me zitten, beginnen mensen onbevangen te vertellen. Ze delen hun leed met en geven mij zo hun vertrouwen en een kijkje in hun leven. Een mooier compliment kun je haast niet krijgen."

Veel mensen delen met Boudewijn een verhaal van verdriet. "Dat kan groot of klein verdriet zijn, dat is eigenlijk niet van belang. Als jij je verhaal wilt vertellen, zit ik voor je klaar met een luisterend oor en een warm hart." Het lijkt bij de zelfbenoemde Troostdichter te passen. "Ik heb al jong geleerd andermans verdriet niet over te nemen, maar open een verhaal aan te horen, zonder onderbrekingen of een oordeel. Anders kan het ook niet, want ik hoor echt heel veel. Juist dat geeft mij de energie om dit te doen, helemaal als je mensen gedurende het gesprek ziet veranderen. Dan lijkt er iets in ze te 'kantelen', alsof er een last van ze afvalt waardoor ze het leven weer aankunnen. Ik zie mensen opbloeien en dat is precies de bedoeling. Iedereen wil immers erkend en gehoord worden."

De inloop is vrij. Aanmelden is niet nodig.

Troost  je

Vredes Carrousel

2^e woensdagavond van de maand 19.30 – 21.00 uur
VredesCarrousel: een thema avond over Vrede. Met iedere avond een ander thema en een andere invulling: film, lezing, gesprek, muziek. De avonden zijn interactief en gericht op ontmoeten en verdiepen. (Inclusief hapje en drankje in de sfeer van het thema, toegang gratis, een vrijwillige bijdrage mag altijd.)

Enmalige activiteit

Kunstroute Lochem

31 maart – 2 april van 12.00-17.00 uur

Het paasweekend staat in Lochem in het teken van de Kunstroute. In 2018 zijn er 98 kunstenaars die hun werk exposeren op 47 verschillende locaties binnen de gemeente; in hun eigen atelier, galerie of in één van de groepslocaties.

In het BIC exposeren 4 kunstenaars hun werk. Deze kunstroute wordt inmiddels tot één van de grootsten van Nederland gerekend.



* Uitgebreide informatie vindt u op www.bic-lochem.nl

Het BIC geeft ruimte aan mensen om elkaar inspirerend en verbindend te ontmoeten op basis van het ideaal

"in liefde werken aan een menswaardige wereld."

Het BIC is een lokaal, regionaal en landelijk centrum voor ontmoeting. Er vindt debat, dialoog, studie en bezinning plaats op religieuze-ethische-filosofische- en maatschappelijke, levensbeschouwelijke onderwerpen. Kunst, literatuur, poëzie, muziek, theater en ontspanning vinden er een plek. Er zijn eigentijdse vieringen op vaste en wisselende tijden. De uitvoering van het centrum is een mix van een huiskamer en een leerhuis. Kernbegrippen zijn verwonderen, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Het BIC is een plek waar mensen, bij heftige gebeurtenissen in de samenleving, terecht kunnen om er met elkaar over te spreken.

verwonderen, vertrouwen, verbinden, verdiepen